

Vänsterpartiet Uppsala

Verksamhetsberättelse 2021

Inledning

Kamrater, vilket år det har varit. Överallt i Sverige har det pratats om Vänsterpartiet och det mod vårt parti besitter. När vi under sommaren 2021 stoppade marknadshyror markerade vi att en röst på Vänsterpartiet är en röst som räknas, som påverkar politikens riktning mot ett rättvisare och jämlikare samhälle. Vi höll det vi lovat våra väljare, vi sa nej till ytterligare ett marknadsexperiment.

Här i Uppsala har vi stått utanför resecentrum med banderoller mot marknadshyror, och i Gottsunda har vi haft aktioner mot utförsäljningen av 300 familjers hem. Medborgare, ibland med andra partitillhörigheter, har kommit fram och tackat oss för att vi tar kampen. Det har gett oss kraft och motivation att fortsätta vårt arbete. Insikten om att de allra flesta medborgare uppskattar partier som står upp för de svaga och som håller det de lovat, har stärkt oss och präglat arbetet som förts under 2021.

Trots pandemin har vi lyckats hålla flera fysiska möten och seminarium som varit välbesökta. Nedan följer en redovisning av det styrelsen och medlemmarna i partiföreningen har gjort under året.

Utskott och arbetsgrupper

Medlemsutskottet och medlemsutveckling

Medlemsutskottet har under året bestått av Tove Fraurud (sammanställande), Karin Bennemo, Agneta Liljestam och Lisette Stenberg.

Medlemsutskottet har arbetat med att välkomna nya medlemmar i de stadsdelar som saknar stadsdelsgrupp, stöttat stadsdelsgruppernas ansvariga, arrangerat välkomststudier för nya, hållit medlemsregistret uppdaterat samt organiserat rundringningar för att påminna om att betala medlemsavgiften.

Under året har antalet medlemmar vuxit stadigt, men i juni, i samband med att Vänsterpartiet stoppade förslaget om marknadshyror, strömmade medlemmarna in, och vi fick på en vecka närmare 100 nya medlemmar. I mitten av juli passerade vi 1000 medlemmar och i slutet av året hade partiföreningen 1078 medlemmar.

Inför landsbygdsveckan organiserades en rundringning till alla medlemmar boende i de orter som besöktes.

I mitten av september arrangerades en träff för alla stadsdelsansvariga.

Den 3 oktober arrangerades en uppskattad "Ny i politiken"-kurs på Drabanten, med ett trettiotal deltagare. På kursen talade Ilona Szatmari-Waldau om vår ideologi samt om sitt arbete i riksdagen, Hanna Victoria Mörck om miljö- och klimatpolitik, Tove Fraurud

om att vara aktiv i en partiförening och Tobias Smedberg om kommunpolitiken. En välkomsthälsning hölls av ordförande Ylva Larsdotter.

Under hösten gjordes en satsning från medlemsutskottet på att åter få igång verksamhet i Gottsunda, där vi har många medlemmar. Inför ett öppet möte den 17 november med Ali Esbati på Kulturpunkten i Gottsunda organiserade vi en rundringning till alla medlemmar i Gottsunda. I december arrangerade stadsdelsgruppen sitt första egna möte på länge. Stadsdelsgruppen i Gottsunda är nu igång igen, och Alexander Wilson van Deurs har utsetts till stadsdelsansvarig.

I slutet av hösten organiserade medlemsutskottet tillsammans med många aktivister en rundringning till alla medlemmar som av någon anledning ännu inte hade betalt sin medlemsavgift. Detta genomfördes med hjälp av ringverktyget Zetkin.

Tyvärr har vi ännu inte fått i gång någon verksamhet i Sävja eller Landsbygden Östra och Stenhagens medlemmar organiseras fortfarande tillsammans med Ekeby-Flogsta och Fålhagen med Centrum.

Internationella utskottet

Internationella utskottet har under året när smittläget tillåtit det haft en del fysiska möten, i övrigt har utskottet liksom många andra haft distansmöten. Utöver utskottsmöten har utskottet genomfört flera seminarier under året som varit öppna för alla medlemmar att delta. I början av året genomfördes ett seminarium om försvars- och säkerhetspolitik med Hanna Gunnarsson, försvarspolitisk talesperson och Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson.

Under hösten har det genomförts 3 seminarier i fysisk form. Dessa har handlat om läget i Afghanistan, Västsahara och Belarus. Samtliga var väl genomförda medan antalet intresserade som kom var varierade. Några event har skjutits upp eftersom bedömningen är att dessa lämpar sig bättre som fysiska möten.

Internationella utskottet består idag av 10 intresserade kamrater.

Internfeminism

I början av sommaren godkände styrelsen ett dokument med planer för internfeminism styrelseåret 2021/2022. Under verksamhetsåret var den övergripande tanke med det internfeministiska arbetet att förenkla engagemanget för fler i partiföreningen samt ge icke-binära, kvinnor och män mer jämlika förutsättningar att delta i partiförenings aktiviteter. Ansvarig för internfeminism har varit Anna Johansson Dahl.

För att öka andelen förtroendevalda kvinnor och icke-binära bjöd styrelsen genom Anna Johansson Dahl in till ett separatistiskt informationsmöte om vad det innebär att vara förtroendevald. Mötet arrangerades i samarbete med valberedningen och riktade sig till kvinnor och ickebinära som var intresserade av att kandidera till förtroendeuppdrag. Mötet ställdes dock in eftersom det var få personer som anmälde sig. Efter att valberedningen hade fått in nomineringar till kommunlistan skickades ett mejl ut till alla

kvinnor och ickebinära som nominerats med kontaktuppgifter till en icke-binär person samt kvinna som båda sitter i kommunfullmäktige och nämnd, med en uppmaning att ta kontakt via mejl eller telefon för att få ställa frågor och få mer information om vad uppdragen innebär.

Som en del av det interfeministiska arbetet för styrelsen statistik över hur mycket kvinnor och män har pratat på våra styrelsemöten och på medlemsmöten, detta har sedan redovisats i slutet av mötet och står med i vissa protokoll.

Anna Johansson Dahl har också introducerat feministiska mötetekniker under hösten. Det är ett arbetssätt som fördelar ansvar och makt inom grupper, det innebär bland annat att man pratar igenom vilka roller som behövs på möten och vem som tar ansvar för vad. På så sätt fördelas olika roller till olika personer och det blir enklare att se att någon tar ansvar för ett område utan att det märks, exempelvis fixar fika. Detta har också lett till att styrelsen har haft en föreståelseunderlättare med på medlemsmöten, som förutom att välkomna nya medlemmar också har haft som ansvar att fråga frågor om nya medlemmar själva känner sig osäkra, be föreläsare förklara svårare eller interna ord etc. Styrelsen har också fördelat rollen "hustomte" som har haft som ansvar att fixa fika och se till att det är ordnat i lokalen inför mötet. Styrelsen har också börjat med teknikunderlättare för att enklare kunna fördela arbetsuppgifter som rör teknik som datorer, internetuppkoppling, mikrofoner.

Studie-och evenemangsutskottet

Det har varit ett år fyllt med aktiviteter och evenemang. Många av våra interna evenemang och träffar har handlat om valet 2022, till exempel att ta fram motioner till kongressen, kommunalpolitiskt program. De externa träffarna har fokuserat på aktuella politiska händelser med inbjudna författare och debatträffar.

Pandemin med restriktioner har naturligtvis präglat studie-och evenemangsutskottets verksamhet men vi har också lärt oss att använda den digitala tekniken i kombination med fysisk verksamhet. Här finns också ett utvecklingsområde att jobba vidare med.

Flera studiecirkel har under årets genomförts, både digitala och fysiska Under våren fortsatte studiecirkeln utifrån den statliga utredningen "En gemensam angelägenhet" och i slutet av januari hade vi redaktören för den, Per Molander på digital träff. I april startades studiecirkeln Klass i Sverige utifrån tankesmedjan Katalys rapport med samma namn. Den avslutades med att redaktör Daniel Suhonen besökte medlemsmötet i november. Ett uppskattat och välbesökt möte. Studiecirkelarna har genomförts i samarbete med ABF Uppsala Län, som är en viktig samarbetspartner för oss. Ylva Larsdotter ansvarade för dessa.

Vid medlemsmötet i april deltog riksdagsledamot Jens Holm för en föreläsning och diskussion om sin aktuella bok om klimatet - Pandemin som möjlighet.

Maj och juni präglades av kampanjen Nej till marknadshyror och där var vi snabba med att bedriva aktivism, ordna popupflygbladsutdelning tillsammans med nätverken Nej till marknadshyror och Bostadsvrålet. Vi upplevde verkligen att vi var en del av en nationell vänsterrörelse och med många engagerade medlemmar och sympatisörer. Under dessa veckor ökade också medlemsantalet markant. En picknick ordnades i juni i Gränby parken där vi talade om bostäder och firade in sommaren.

Hösten inleddes med det första fysiska medlemsmötet på länge. Riksdagsledamot Ali Esbati var mötets gäst för att tillsammans med ordförande Ylva Larsdotter samtala om hans aktuella bok "Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle", om hur han överlevde terrorattacken på Utöja för 10 år sedan.

Under augusti ordnade styrelsen i samarbete med kommungruppen aktioner i Gottsunda för att fira att Vänsterpartiet stoppade utförsäljningen av hyresrätter. Mycket lyckat! Det blir så tydligt att vi är parti och en rörelse som gör skillnad i människors vardag, att vi har förtroende bland kommuninvånare.

11 september ordnades Kulturnatten i Uppsala i en "hybridversion". Det innebar att det mesta var digitalt med för verksamheter med egna lokaler kunde ordna egna fysiska aktiviteter där.

Vi ordnade en kulturnatt på Vretgränd med samtal om kulturpolitik, fika, lotteri och politiskt quiz. Tyvärr var deltagarantalet väldigt lågt.

I september handlade medlemsmötet om valet 2022, där vi lyfte valplattformen och praktiskt kring motionsskrivande. Riksdagsledamot Ilona Szatmari Waldau berättade om den ur ett riksdagsperspektiv.

24 september besökte Jonas Sjöstedt och Jessica Nordh oss för ett lunchsamtal om boken "Allt kommer att bli bra" där de berättar om åren i politikens hetluft. Det hölls på på Slottsbiografen. Kommunalråd Tobias Smedberg intervjuade. Lunchsmörgåsen ordnades av Seniornätverket. Ett samarbete med Uppsala Bokhandel och Bonniers bokförlag. Mycket lyckat på alla sätt.

I oktober lättade restriktionerna och vi höll ett fysiskt medlemsmöte på Vretgränd med rubriken "Söndagsfika med Vänsterpartiet Uppsala". Ingela Ekrelius, vår representant i Plan- och byggnadsnämnden, talade om kommunens bostadspolitik, Ylva Larsdotter tog upp vad som är aktuellt inom kulturpolitiken utifrån Kulturnämnden. Sedan fika och diskussioner. Välbesökt med många nya medlemmar.

Förutom medlemsmötet med Daniel Suhonen, ordnades i november en föreläsning med journalisten Joakim Medin med rubriken "Flyktingkrisen på polsk-belarusiska gränsen".

På Finlands självständighetsdag 6 december hölls medlemsmöte med tema Finland, där journalisten Kristian Borg berättade om den sverigefinska arbetarrörelsen och sverigefinskhet som nationell minoritet. Vi höll även åsiktscafé om det första utkastet av det kommunalpolitiska programmet (KPP).

Första medlemsmötet för år 2022 hölls digitalt och handlade om matbud och gigeekonomi där kamrat Anna Bergström intervjuade Anders Teglund, författare till Cykelbudet. Även fyllnadsval till olika nämnder gjordes.

Under hösten/vintern anordnade Anna Johansson Dahl och Unni Björklund en studiecirkel i social ojämlikhet. Träffarna hade olika teman, däribland social ojämlikhet (med fokus på barns perspektiv), kriminalitet, överskuldssättning, boende samt det kommunalpolitiska programmet. Under hösten har 13 personer, utöver Anna och Unni, anmält sig. Deltagande har varierat och diskussionerna har varit både många och långa, vilket varit uppskattat.

Inför träffarna har deltagarna läst forskning, lyssnat på radioinslag samt tittat på föreläsningar. Under en av träffarna kom två forskare på besök och berättade om deras projekt om boende och mobilitet hos familjer i tre stadsdelar i Uppsala. Vi ser inte att studiecirkeln tar slut bara för att vi inte anordnar fler träffar nu utan ämnet är stort och temana många, så vi delar gärna med oss av upplägg och tankar om någon är intresserad av att hålla en träff på ett specifikt tema.

Vi har även fått i gång en barnvaktsverksamhet. Vi har erbjudit det till varje fysisk träff under året.

Ansvarig för studie-och evenemangsutskottet var Ylva Larsdotter.

Fackliga utskottet

Under ännu ett år präglad av pandemi har fackliga utskottet ändå lyckats genomföra en del bra saker. Året började med att Per-Olof Forsblom samt Tore Walldén fick förtroende av partiföreningens styrelse att tillträda som ansvariga för det fackliga utskottet. Då de båda var nya för uppgiften sökte de direkt upp förra årets ansvarige Alexander Elmgren som gärna ville vara med även år 2021. Denna trio har under året varit kärnan i det fackliga utskottet.

Det fackliga utskottets medlemmar närvarade i höstas på Vänsterpartiets fackliga rikskonferens. Det var en mycket lärorik konferens med föreläsningar och workshops. Stärkta av aktivitetslusta började så arbetet i utskottet. Fackliga utskottet har hållit fem möten under verksamhetsåret och bedrivit en kampanj. I utskottets mening var kampanjen en lyckad aktion. Den utfördes i samarbete med transportarbetarförbundet för att uppmärksamma allmänheten såväl som chaufförer på Uppsala-bussarna att chaufförernas tjänster kunde vara i fara. Under året bestämdes nämligen att bussbolaget skulle upphandlas och då finns det inga regler för att personalen måste ingå i upphandlingen. Det betyder i princip att chaufförerna riskerar få stå med mössan i hand och söka sina egna jobb. Utskottet med förstärkning från regionpolitiker och aktivister delade därför ut flygblad både på resecentrum och vid chaufförernas rastparkering. Dessutom delade transport ut flygblad i bussgaragen. En läropeng det fackliga utskottet tagit med sig är att ha en större upplaga och mer professionella flygblad till nästa

kampanj. Då upphandlingen kommer ske under 2022 kommer det finnas anledning att återkomma i saken.

Under året har Alexander Elmgren anordnat en facklig-politisk vänsterskola som Per-Olof Forsblom deltagit i.

I skrivandets stund har fackliga utskottet fyra ideér till aktioner på gång. Det återstår att se hur många som är genomförbara med anledning av pandemin. Fackliga utskottet tackar för det här året och önskar få fortsatt förtroende att bedriva verksamhet kommande år.

Feministiska utskottet

Arbetet inom det feministiska utskottet har framför allt bestått av att Anna Johansson Dahl, internfeministisk ansvarig, utvecklat och förbättrat våra mötestekniker för att göra våra möten mer inkluderande och tillgängliga för alla. Planerna inför 8 mars grusades med ytterligare restriktioner och det bestämdes att vi i stället för ett stort, kul firande skulle stå utanför Akademiska sjukhuset med kaffe och 8 mars tidningen. Nu när restriktionerna i stort sett är borta kommer vi planera in under våren 2022 ett fysiskt medlemsmöte med tema Feminism i Uppsala.

Ansvarig för feministiska utskottet har varit Sanna Graham.

1-maj

Även detta år arrangerades en digital första maj, med ett något annorlunda koncept än förra året. Vårdar för evenemanget var Ylva Maria Larsson och Firdevs Anik som guidade tittarna genom förinspelade videon om olika dagsaktuella politiska frågor. Det bjöds även på poesi och musik. Dawn Anthony ansvarade för sändningen via Facebook.

8 mars

Under den internationella kvinnodagen arrangerades ett digitalt samtal mellan Firdevs Anik och Aysha Jones, grundaren till Black Lives Matter Sweden. Samtalet berörde frågor om intersektionell feminism och vad det innebär att vara en rasifierad kvinna i Sverige.

Skolnätverket

Skolnätverket bildades vid vårt första möte 30/11-21. Då bildade vi också en ledningsgrupp på tre personer.

Vid nästa möte 15/12 gick vi igenom de delar som berörde utbildningsfrågor i förslaget till det kommunalpolitiskt programmet och i samband med det lämnade vi våra synpunkter.

Vi beslutade också att starta en studiecirkel och att läsa boken *De expansiva*.

Vi är ca 15 st i studiecirkeln och ca 20 i gruppen totalt. De flesta arbetar inom skolan eller har arbetat i skolan, men alla är engagerade medlemmar i skolfrågor.

Kommunikationsutskottet

Tidningen Vänstern i Uppsala har kommit ut i två nummer 2021. 1 maj-numret gavs ut i 10 000 ex och delades dels för hand av stadsdelsgrupper och aktivister, och dels skickades den med post till prioriterade postnummer där låsta portar gjorde det svårt att dela. Det andra numret som gavs ut i Uppsala kom ut i december. Det handlade om klimatet. Vi beställde 3000 ex i syfte att Planen ha material att dela ut på röda lördagar under vintern 21-22.

Kommunikationsutskottet arrangerade en röd lördag på Forumtorget 18/12, med glögg, pepparkakor och tidning.

Partiföreningens kommunikation har under verksamhetsåret skötts av både partiföreningen och kommungruppen. Under verksamhetsåret har vi fortsatt att växa på sociala medier och hanterat utmaningar relaterat till digitala möten och covid-19. Möten har ofta skötts via zoom och ibland även i kombination med andra mötesplattformar som Suffra. Vår hemsida fungerar idag på ett bra sätt som nav för information och vårt diskussionsforum på Facebook används aktivt av medlemmar för att diskutera och lyfta olika frågor.

En viktig förändring från tidigare år är att vi idag använder oss av plattformen Zetkin i större utsträckning än tidigare. Där vi tidigare har använt t.ex. Facebooks evenemang för att hantera anmälningar till olika träffar kan vi idag använda oss av Zetkin. Zetkin används även för att ringa medlemmar och kommer bli ett centralt verktyg i framtidens partiförening. I kombination med Zetkin har vi även kunnat göra en del riktade utskick till medlemmar

Partilokalen på Vretgränd

Under året har en rejäl genomgång och städning av partilokalen gjorts. Partikamrater har i olika omgångar städat, rensat, möblerat om så att rummen på Vretgränd blivit mer representativa, fräscha och funktionsdugliga.

Också tillgången till nycklarna till partilokalen har organiserats om och blivit mer överskådligt.

Vänsterseniorerna

Vänsterseniorerna är ett nätverk för medlemmar och sympatisörer i Uppsala län men med huvudsaklig verksamhet i Uppsala.

Pandemin gjorde att vi första halvåret träffades utomhus under promenader, flygbladsutdelning i tätorter utanför stan, picknick i stadsträdgården och avslutade med en utflykt till Strömsbergs bruk utanför Tierp. Vi inledde hösten med promenad i Stabbyskogen med den f.d. Uppsalakamraten Lelle Karlsson som berättade om Stabbystriden i början av 1970-talet. En annan historisk promenad var med Lars Rudebeck i Tunabackar som berättade om striden mot civilflyg vid Ärna. Under hösten kunde vi träffas fyra gånger på partiexpeditionen. Vi läste boken "All makt åt folket", lyssnade på Jämlikhetsfondens grundare Per Sundgren och avslutade året med glöggmingel.

Stadsdelsgrupper

Nedan följer redovisningar från stadsdelsgrupperna.

Svartbäcken Tuna Backar

Svartbäcken Tuna Backar har vid årets slut strax under 50 medlemmar, varav 2 är ansvariga för områdets arbete. Några nya medlemmar har blivit aktiva och det har stärkt upp verksamheten. Minst 15 medlemmar är aktiva på ett eller annat sätt inom partiet. 4 möten har hållits under året med omkring 10 deltagare som mest. Tobias Smedberg var en populär deltagare på höstmötet. Ett möte som även blev upptakt till valarbetet 2022. Externt har vi delat ut 1 maj tidningen i hushållen, deltagit i krit-aktionen i höstas samt flygbladsutdelning utanför ICA. Pandemin har varit ett hinder i arbetet, men vi har gjort så gott vi kunnat.

Flogsta/Ekeby/Stenhagen/Rickomberga/Håga By

Vi började året med att ta fram en egen värvningsfolder som delades ut i ca 800 exemplar i studentområdet Hamberg i Flogsta. Vi delade ut ca 2 500 tidningar inför 1 Maj runt om i stadsdelen. Våren avslutades med en picknick i parken i Flogsta. I början på hösten deltog några från stadsdelen när kommungruppen kom med jämlikhetscykeln för att höra vad de som besökte Flogsta centrum tycket var bra och dåligt i stadsdelen. Under hösten genomförde vi tre vanliga stadsdelsmöten inomhus. Vi diskuterade bl. a partistyrelsens förslag till valplattform, en kontroversiell utbyggnadsplan i Ekeby samt elförsörjningen och vattenkraftens påverkan på fiskarnas vandringsmöjligheter.

Centrumgruppen

Centrumgruppen har haft fyra möten under verksamhetsåret. Ett Zoom-möte med diskussion om de nya blocken i svensk politik och "regeringsfrågan", en utomhusträff med spontana diskussioner/samtal och två ordinarie möten där det ena handlade om valplattformen och det andra om förslaget till kommunalpolitiskt program.

Det har varit mellan 8- 10 personer på mötena.

I april delade vi ut 1 maj-tidningar och i september var vi ute och skrev politiska budskap med kriterier om politiken i Uppsala i stadens centrala delar.aktionen var lyckad och med bra mottagande från dem vi mötte.

Nordöstra

Stadsdelsgruppen Nordöstra har haft ett stadsdelsmöte under år 2021. Den ägde rum den 2 december i rosa huset då Tobias Smedberg pratade om vad som hänt under mandatperioden och vad som är på gång inför valet. Det kom 10 partikamrater till mötet.

Kamrater i stadsdelen har också delat ut 1-majtidningen & klimattidningen av Vänstern i Uppsala i området.

Salabacke/Årsta

Stadsdelen Salabacke/Årsta delade ut 1-majtidningen i området. Utöver det har ingen aktivitet pågått förutom att några medlemmar deltagit på andra stadsdelars aktiviteter

Eriksberg

Stadsdelsgruppen i Eriksberg har träffats några gånger under året, under oktober träffades gruppen fysiskt därefter har mötena skett digitalt. Sophia Södergård är stadsdelsansvarig.

Ung vänster

För ett år sedan på förra årsmötet, den 10 december, valdes Linnea Rydén till ordförande, Alva Axelsson och Isa Lindberg till suppleanter samt Ella Östlund till ledamot och kassör i klubbstyrelsen för Ung Vänster Uppsala. Ytterligare en kamrat valdes in till ledamot i klubbstyrelsen, men denne valde senare att hoppa av vilket gjorde Isa Lindberg bytte av denne som ledamot i styrelsen. Det nya verksamhetsåret inleddes med Ung Vänsters kongress, tredje till sjätte januari, där vi bl. a uppdaterade våra stadgar och vårt principprogram samt antog ett nytt feministiskt program. Kongressen utfördes digitalt på grund av de då rådande restriktionerna i och med coronapandemin. Linnea Rydén, Ella Östlund, Vega Laudon och Isa Lindberg deltog som ombud på kongressen.

Under det gångna året har vi haft medlemsaktiviteter som banderollmålningar och bannerdrop för att uppmärksamma internationella kvinnodagen, första maj och Transgender Day of Remembrance. Vi har även haft en digital studiecirkel bestående av tre träffar där vi läste och diskuterade produktion och reproduktion, det kommunistiska manifestet och Ung Vänsters principprogram.

Den 12 juni deltog några av oss från Ung Vänster på Västerpartiets protest mot utförsäljningen av hyresrätter i Gottsunda, och några dagar senare hade vi som avslutning på terminen picknick och sommarhäng. I september deltog vi på en demonstration mot AFS i Stockholm, som Ung Vänster Storstockholm anordnat. Den 18 september hade vi heldagskurs i Marxism för tjejer och ickebinära, där vi gick igenom de marxistiska grunderna. Den nionde november hade vi en manifestation i minne av kristallnattens offer på Stora Torget och senare under hösten höll Per Markus Risman, från Vänsterpartiet, ett föredrag i facklig historia.

Under året har vi också arbetat med en kampanj för avgiftsfri kollektivtrafik som avslutades med en demonstration med talare från både Vänsterpartiet och Ung Vänster. Året avslutades med att Gigwatch kom och höll en föreläsning om gigekonomi. Under året har vi haft kontinuerligt basarbete i form av medlemsmöten och affischering. På grund av restriktionerna har en stor del av medlemsmötena skett digitalt via zoom, men i slutet av året har vi kunnat återgå till medlemsmöten på plats.

Vänsterns Studentförening

Vänsterns Studentförening Uppsala aktiverades på nytt under september-oktober 2021 och har haft mycket aktiv verksamhet sedan dess. Förutom årsmötet den 10:e oktober samt ett medlemsmöte i november har föreningen bland annat ordnat en populär bokcirkel om boken Nordisk socialism, en högskolepolitisk diskussionskväll samt evenemang med syfte att umgås i ett kamratligt sällskap.

I januari och februari 2022 har föreningen även gjort kampanj inför Uppsala studentkårs kårval, där föreningens kårparti Vänsterstudenter har som avsikt att ställa upp.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Ylva Maria Larsdotter, Karin Bennemo, Tove Fraurud, Per-Olof Forsblom, Firdevs Anik, Anna Johansson Dahl, William Skoglund, Emil Larsson, Tore Walldén och Sanna Graham.

Styrelsen har med undantag för sommaren, haft protokollförda möten varje månad. Planeringskonferensen ägde rum i augusti då styrelsen inledde med att rida på Islandshästar och därefter planerade för året.

Samarbetet och gruppsammanhållningen i styrelsen har varit bra, vilket underlättat arbetet.

Tack!

Året inleddes med ett hopp om att få träffa kamrater, att få gå ut på gator och torg för att mobilisera inför valåret 2022, men så blev det inte riktigt. Med det sagt och som den här verksamhetsberättelsen visar, har vi ändå hunnit göra en del. Kanske finns det en fördel med att vi inte har förbrukat all vår energi för den kommer vi med all sannolikhet att behöva under 2022.

Styrelsen vill härmed tacka för det gånga året och hoppas på en lyckad valrörelse 2022 tillsammans med er!